

Blev nærmest dagplejer ved et tilfælde, men det viste sig at være et fantastisk job...

Tea er dagplejer i Tranbjerg Dagtilbud.

Læs herunder, hvorfor det for Tea er et fantastisk job, og hvad det giver børnene at være i en lille gruppe og med den samme voksne hver dag.



Hvorfor har du valgt at blive dagplejer?

- Det lå egentlig heller ikke i kortene, men da min mindste skulle ud og passes, var der pladsmangel i Tranbjerg. Den store havde gået i dagpleje, og så spurgte dagplejemoren, om det ikke kunne være spændende at prøve. Så jeg sprang ud i det. Jeg troede egentligt, jeg kun skulle have den første børnegruppe og derefter tilbage til mit eget igen. Men så var det bare nogle fantastiske børn og fantastiske forældre, og det havde jeg ikke lyst til at slippe. Det har vist sig at være det bedste job, jeg nogensinde har haft.

Dagsform og spontanitet

- En anden fantastisk ting er, at vi selv kan bestemme. Er alle bare

helt friske og klar og vejret lækkert, så kan vi spontant gøre noget andet end det, der er planlagt. Det, at vi, selvom vi har planlagte aktiviteter, selv kan bestemme, hvad vi gør, betyder virkelig meget. Kommer der for eksempel et barn, der ikke har sovet så godt, kan vi hurtigt tilpasse dagen i forhold til det.

- **Jeg har selvfølgelig** planlagt noget, jeg gerne vil nå, men fordi vi bare er vores egen lille gruppe, er vi langt mere fleksible og kan tilpasse os situationen. Hvad vil give mest mening i dag i forhold til de børn, der er her? Nogle dage tager vi på en lang tur og gør nogle store ting, andre dage skal vi bare være nære, og sidde og læse nogle bøger og holde i hånd og tumle lidt på gulvet.

Tryghed, nærvær og kontinuitet

- Det, at jeg er med børnene hele dagen, er en tryghed for både børn og forældre: Fordi jeg er sammen med børnene, fra de kommer, til de går, ved jeg præcist, hvad der er sket. Har der været en konflikt, har et barn måske slået sig, eller har der været et særligt øjeblik for nogle af børnene, kan jeg dele det med forældrene. Og for børnene tror jeg, at det at være i den samme lille gruppe hver dag, og at det er den samme voksne, både hver dag og hele dagen, giver mere tryghed og nærvær i hverdagen – og også en større kontinuitet i forhold til deres udvikling. Og for mig er det et stort privilegium at få lov at være så tæt på både børn og forældre. ■